

Joris op 't Zand



Foto: RK-Soest-Soesterberg

Op 3 juli vieren we de feestdag van de heilige apostelen Petrus en Paulus (29 juni).
We vieren en gedenken dan ook dat emeritus aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker 60 jaar geleden tot priester werd gewijd.

**Informatieblad van de
oud-katholieke parochie van
Amersfoort**

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG Amersfoort
☎ 033-4721506

Pastoor L.C.(Louis) Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort.
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Assisterend Pastoor E.Th.F.M.(Ward) Cortvriendt
☎ 06-83986760; ✉ info@wardcortvriendt.eu

Kerkbestuur
Voorzitter L.C.(Louis) Runhaar.
Secretaris mw. L.(Lydia) Janssen
Sibeliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort.
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester P.(Paul) de Leeuw van Weenen
Julianalaan 39, 3761 DB Soest
☎ 035-5880135; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Vacature.
☎; ✉

Kosters contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort.
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort.
☎ 06-26354561; ✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheerder parochiezaal mw. J.M.(Janny) de Jager-Broer,
Hovenierslaan 9, 3925 BW Scherpenzeel.
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Webmaster mw. I.M.(Ingeborg) van 't Erve-Bosch,
Berliozpad 8, 3816 VK Amersfoort
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46
ABNAMRO: NL30 ABNA 0553 1250 60
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

Nummer: *Periode 201603, juni – september 2016*

Kopijsluiting: 21 augustus 2016

Kerkgangers leven langer!

Het stond vorige week met grote letters in de krant: een Amerikaans onderzoek toont aan dat vrouwen die elke week naar de kerk gaan, een langere levensverwachting hebben dan vrouwen die nooit naar de kerk gaan. Regelmatig bewegen levert hetzelfde voordeel op. Moet je nagaan hoe oud we kunnen worden als we op de fiets of lopend naar de kerk gaan!

Het bericht bleef me bij, en ik wil een paar van mijn gedachten met u delen. Mijn gedachten zijn niet gegrond op onderzoek, maar komen voort uit eigen ervaringen. Het is bedoeld als uitnodiging om met me mee te denken.

De Amerikaanse onderzoekers kunnen nog niet vertellen hoe het werkt. Ik kan me zomaar voorstellen dat er twee redenen zijn waarom kerkgangers meer betekenis aan hun leven kunnen geven, en wellicht daarom dat leven ook langer volhouden.

De eerste reden heeft met zingeving te maken. Ons leven heeft zin, wij zijn door God gewild. Door naar de kerk te gaan, laten we ons leven in Gods licht zetten. Of in directe bewoordingen: ons leven is niet voor niks. Wij zijn van betekenis. We zijn van betekenis voor God, voor elkaar en dus voor onszelf. Niemand zal ooit mogen zeggen, in Gods Naam, dat zijn of haar leven waardeloos is. Het kan zwaar zijn, de omstandigheden zijn soms flink waardeloos, mijn het leven zelf niet. Nooit.

Bijvoorbeeld psalm 139 is een sprekend voorbeeld van hoe het leven van een gelovige betrokken is op Gods nabijheid. Het zingt van God die ons kent tot in ons binnenste. En juist dan van ons houdt. Leven we langer als we betekenis van die psalm steeds opnieuw tot ons door laten dringen? Misschien niet, maar het helpt wel om het leven vol te houden.



De tweede reden heeft met de geloofsgemeenschap te maken. Gekscherend wordt het kopje thee of koffie na de viering wel eens het achtste oud- katholieke sacrament genoemd. Het lijkt me terecht. Het is een manier om de betrokkenheid op elkaar gestalte te geven. Als we elkaar zusters en broeders noemen tijdens de viering, zullen we die band ook ervaren in de kring rondom de koffiepot.

Er is een kring van mensen waar je bij hoort. Het zijn heel verschillende mensen, niet altijd familie, geen vrienden die je zelf hebt uitgekozen, maar mensen met wie je toch een band hebt. Mensen die je gegeven zijn. En soms kun je dat ervaren terwijl je over het mooie weer praat, of over je zorgen. Soms kun je dat ervaren als een kaartje ontvangt bij je verjaardag of als mensen zeggen voor je te bidden. “Mens, waar ben je?” is de eerste vraag in de Bijbel. De volgende vraag is: “Waar is je broer? Waar is je zuster?” We zijn op elkaar betrokken, we willen dat ook zijn als we deel uit maken van die kerkgemeenschap. Er is een kring van mensen die iets met jou te maken willen hebben. Wellicht knap je op van die ervaring.

Het zijn gedachten over de kerkgang, en wat die kerkgang kan bijdragen aan een mooier, en wellicht langer leven. Misschien herkent u er iets in, misschien hebt u heel goede aanvullingen. Praat erover, er zijn mensen met wie u het er over kunt hebben. Oh ja, dat onderzoek werd gedaan onder vrouwen. Maar ik denk wel te kunnen stellen dat regelmatige kerkgang ook voor mannen geen kwaad kan.



Joke Kolkman, pastoor Arnhem

Pastoraal geschreven

Kerkelijk leven

Overleden

Op zondagmiddag 24 april overleed onze parochiaan Eugen op 89-jarige leeftijd. Op zaterdagmiddag 30 april vond er een afscheidsplechtigheid plaats in de aula van crematorium Heidehof te Ugchelen, waarin pastoor Ward Cortvriendt voorging.

Ziekenzalving

In de aanloop naar een medisch onderzoek ontving één van onze parochianen op zondagavond 29 mei de ziekenzalving, in het bijzijn van haar man en de leden van de huiskring, waaraan zij maandelijks deelnemen.

Verhuizing

In de afgelopen periode verhuisden een aantal parochianen naar een nieuwe woning. Wij wensen jullie veel woongenoegeen toe!

Vakantie pastoor

Pastoor Louis is van 27 augustus t/m 10 september op vakantie. De pastorale waarneming geschiedt in deze periode door pastoor Ward, die pas later op vakantie gaat.

pastoor Louis

Van het Kerkbestuur

Gemeentevergadering van 20 april 2016

Op de gemeentevergadering waren bijna 30 parochianen aanwezig, die over de nodige zaken discussieerden. Een aantal agendapunten staan hier nog even vermeld:

jaarverslag 2015, financieel verslag 2015, verslag van de synode, beleidsplan 2015-2020 en de evaluatie van de houdingen tijdens de liturgie.

Als u over email beschikt hebt u op 26 mei een email van de secretaris ontvangen met daarbij het voorlopige verslag. Mocht u prijs stellen op een papieren verslag, dan kunt u dat laten weten aan één van de leden van het kerkbestuur. U ontvangt dan op korte termijn een papieren versie.

Bij de diensten

Op zondag 12 juni is er een eucharistieviering met jong en oud. In deze dienst zullen ook kinderen en jongeren uit andere parochies aanwezig zijn, vanwege het Zomerfeest van het aartsbisdom, dat dit jaar in Amersfoort plaatsvindt. Het is de feestelijke afsluiting van het catecheseseizoen. Na de eucharistieviering is een lunch voor de jongeren, een leuke activiteit in de binnenstad, gevolgd door een afsluitend hapje en drankje voor de kinderen/jongeren en hun ouders.

Op zondag 3 juli vieren we de feestdag van de apostelen Petrus en Paulus (29 juni), waarin emeritus aartsbisschop Glazemaker gedenkt dat hij 60 jaar geleden tot priester werd gewijd. Hij hoopt zelf in die dienst te kunnen voorgaan samen met de dienstdoende pastoor. Na afloop is er een ontvangst in de Joriszal en is er tot 12.45 uur gelegenheid tot gelukwensen.



Op zondag 7 augustus vieren we Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus). Dit hoogfeest wordt ook wel Transfiguratie of Verheerlijking op de berg genoemd. Het verhaal van Jezus' gedaanteverandering wordt beschreven in de synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas). De traditie spreekt van een theofanie (godsverschijning) omdat hier iets van Jezus' goddelijke aard aan het licht komt.

Op zondag 21 augustus vieren we het Ontslapen van de H. Maagd Maria (15 augustus). Op dit hoogfeest gedenkt de Kerk het "ontslapen" (bewust een zachtere term dan 'sterven' of 'overlijden') van Maria, en viert zij het geloof dat dat de Moeder Gods bij God reeds het verheerlijkte leven bezit dat alle gelovigen eens hopen te bezitten..

Eerste communie

Zondag 6 november is de eerstvolgende gelegenheid waarop kinderen hun eerste communie kunnen doen. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij pastoor Louis. Op zondagmiddag 25 september en 23 oktober (zie berichtgeving over nieuwe opzet v.d. catechese) bereiden de kinderen zich samen met pastoor Louis voor op deze mooie gebeurtenis.

Vormsel

Op zondag 27 november komt bisschop Joris in onze parochie om het sacrament van het vormsel toe te dienen twee van onze jongeren. We feliciteren hen alvast met hun voornemen om het vormsel te ontvangen en hopen op een mooie en gezegende dienst. Mocht u wel gedoopt, maar nog niet gevormd zijn, en wilt u dit sacrament ook ontvangen, of wilt u er gewoonweg meer over weten, dan kunt u dit laten weten aan de pastoor.

Vormsel? Vormsel komt van het Latijnse 'confirmatio', wat bevestiging/bekrachtiging/versterking betekent.



Onder gebed, handoplegging en zalving door de bisschop ontvangen de vormselkandidaten de gave van de heilige Geest om gesterkt voort te gaan op hun geloofsweg. In de vroege kerk ontvingen nieuwe gelovigen onmiddellijk na hun doop een zalving van de bisschop, ten teken van hun nieuwe leven in de kracht van de Geest.

In de kerken van het oosten behoort het vormsel nog steeds tot de doop en worden dopelingen onmiddellijk na hun doop (door de priester) gezalfd met het heilig chrisma. In de westerse kerken heeft het vormsel zich door historische omstandigheden ontwikkeld tot een welhaast losstaand sacrament, hoewel het inhoudelijk nog altijd sterk met de doop verbonden is.

Parochielevens

WERKGROEP DIACONAAT

Ik wil u graag eens meenemen in een stukje geschiedenis van de Werkgroep Diaconaat.

In 1998 nam het toenmalige kerkbestuur het initiatief tot oprichting van een Diaconale Werkgroep in onze parochie. En op 28 januari 1999 werd de 'oprichtingsvergadering' gehouden. Een achttal parochianen wilden proberen meer inhoud en vorm te geven aan het diaconale werk in de parochie.

Het eerste jaar was er gelijk al een prachtige actie. Een jaar lang zorgde onze parochie er voor, dat de 'passanten' in het Passantenverblijf iedere dag een stukje fruit op tafel kregen. Een prachtige rode appel van papier-maché achterin de kerk herinnerde de parochianen iedere zondag aan deze actie en de inhoud ervan zorgde dat wij steeds geld konden overmaken naar het Passantenverblijf. In oktober 2000 werd de appel overgedragen aan de DoReJo gemeente voor voortzetting van de actie.

Ook werd er dit eerste jaar begonnen met de verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel. Één keer in de maand was er een verkoopstand met praktische en leuke artikelen uit de Wereldwinkel.

Een volgend jaar had de werkgroep een jaaractie voor het Blijf-van-mijn-lijf huis. Dit huis bleek dringend behoefte te hebben aan fietsen voor de bewoonsters. Vijftien fietsen en fietsbenodigdheden konden worden overgedragen aan het huis .

Zo werden er nog een aantal jaaracties gehouden totdat enkele jaren geleden besloten werd inzamelingen te gaan houden voor de Voedselbank. De Voedselbank zou een tijdelijke voorziening zijn om mensen met een minimum inkomen wekelijks te helpen met een voedselpakket. Maar de Voedselbank is nog steeds nodig. Honderden mensen worden wekelijks geholpen en waarom zouden ook wij daar niet helpen zover in ons vermogen ligt? Op 12 en 19 juni houden wij daarom weer een inzameling.



Ieder jaar was de Werkgroep Diaconaat actief voor het landelijk Vastenproject. Naast de collectes probeerde de Werkgroep op creatieve wijze aandacht te vragen en geld bij elkaar te krijgen voor het Vastenproject.



En dan het Hospice Dôme dat ieder jaar op ons rekenen kan voor de verkoop van speculaas.

Regelmatig deed de Werkgroep mee aan schrijfacties van Amnesty International.

De leden van de werkgroep hebben het altijd zeer op prijs gesteld dat de penningmeester van het kerkbestuur ons in de gelegenheid stelde voorstellen te doen voor de offertoriumcollecte.

Het bovenstaande is maar een kleine opsomming van de activiteiten, die de Werkgroep Diaconaat sinds 1999 heeft gehad.

Waarom dit stukje geschiedenis, uit sentiment?

Ik ben vanaf de oprichting betrokken geweest bij de Diaconale Werkgroep; het wordt nu tijd dat ik er mee stop. Ik heb met veel parochianen mogen samenwerken in deze werkgroep; daar ben ik dankbaar voor.

Vorig jaar is het eerste lid uit de werkgroep gegaan; we bleven met zijn drieën over. We zetten er nu alle drie een punt achter.

De komende inzameling voor de Voedselbank zal dus de laatste actie zijn van deze werkgroep.

Maar Dit werk gaat ons aan het hart. Het moet doorgaan!! De parochie moet zich dienstbaar opstellen in de samenleving.

Daarom een **dringende** oproep:

MELDT U ZICH AAN BIJ HET KERKBESTUUR VOOR VOORTZETTING VAN DE WERKGROEP DIAKONAAT.

Boodschappenactie 'vul de voorraadkast' op 12 en 19 juni

In juni organiseert de diaconale werkgroep een boodschappenactie voor voedselfocus Amersfoort. Het thema is 'vul de voorraadkast', wat inhoudt dat u alles wat houdbaar is kunt doneren voor deze actie.

Op 29 mei en 5 juni zijn er boodschappenlijstjes uitgedeeld met ideeën voor specifieke boodschappen. We noemen er hier een paar: koffie (gemalen), thee, shampoo, houdbaar beleg, soep (blik of pakje), rijst, macaroni / pasta. Ook D.E. punten zijn weer welkom.



Op 12 en 19 juni kunt u de boodschappen meenemen en inleveren in de Joriszal. Alvast veel dank voor uw bijdrage.

Namens de diaconale werkgroep

Kinderkerk

Hoeveel heeft de collecte van de kinderkerk voor het vastenproject opgebracht? Dat was niet gering. Nu zal de verkoop van eierwarmertjes hier wel aan bijgedragen hebben. Er is namens de kinderkerk € 45,- overgemaakt. De eierwarmertjes zijn niet alleen verkocht, maar ook uitgedeeld. Met Pasen hebben alle kinderen een verrassingsei met eierwarmertje gekregen.



Meestal proberen we in de kinderkerk naar aanleiding van het behandelde Bijbelverhaal een “knutsel” te maken. Met Pinksteren werd uitgebeeld wat we zoal mogen uitdragen naar anderen, zoals: vriendschap, vrede, niet vechten, lief zijn voor elkaar. De zondag daarop, waarop het ging over de allerheiligste drie eenheid werd een mooie windgong gemaakt. Een verbeelding hoe de Geest ons in beweging kan brengen .

Op 12 juni is er een viering voor jong en oud. Iedereen is welkom en de kinderen kunnen de hele viering bijwonen. Voor de allerkleinsten is er wel oppas aanwezig.

De zomervakantie is weer in aantocht. In die tijd zal er niet altijd bij een eucharistieviering kinderkerk zijn. Kijk dus goed op het rooster midden in deze Joris op 't Zand.

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijks mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt, dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl

Het kinderkerkteam

Nieuwe opzet catechese

Terugblik

Waar het geloofsonderwijs aan kinderen en jongeren vorig jaar nog opnieuw op poten moest worden gezet, kunnen we nu terugkijken op een goed en actief catechesejaar. De jongeren kwamen vanaf september acht keer bij elkaar. Samen met de catecheten en de pastoor spraken we over de sacramenten, de tien geboden, bidden, de betekenis van Kerstmis, het credo en de gebeurtenissen in de Goede Week en Pasen.

De catechese aan de jongere kinderen (Lering & Vermaak) werd wegens het uitvallen van de Hilversumse catecheten vanaf januari tijdelijk opgevangen door pastoor Louis en pastoor Wietse van der Velde van Hilversum.

Amersfoortse en Hilversumse kinderen kwamen vier keer in wisselende samenstelling bij elkaar om bekend te raken met een aantal geloofsthema's zoals de doop, de Maaltijd van de Heer, de Goede Week en -heel toepasselijk op 23 april- de betekenis van St. Joris.

Vooruitblik: nieuwe opzet

Om het geloofsonderwijs effectiever te laten plaatsvinden en beter te laten integreren in het leven van de parochie, gaat de catechese na de zomervakantie plaatsvinden op de zondagen, aansluitend op de viering. Op zeven zondagen vindt er na de eucharistieviering catechese plaats in twee groepen:

- Kindercatechese voor kinderen van 9 tot 12 jaar (voorheen Lering & Vermaak).
- Jongerencatechese voor jongeren van 12 jaar en ouder.

(Deze leeftijden zijn een richtlijn, geen hard criterium.)

Hoe ziet dat eruit?

Tijdens de koffie na de eucharistieviering eten de kinderen en de jongeren samen met de catecheten een meegebrachte boterham en gaan ze vanaf 11:45 in twee groepen uiteen. De kindercatechese vindt plaats in de Joriszaal, de jongerencatechese in de pastorie. Eindtijd is 13:15 uur.

Wanneer?

Voor de kinderen/jongeren/ouders: Zet de volgende data alvast in je agenda:

2016: 25 september en 23 oktober

2017: 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei

Let op! Eerste communie

De kindercatechese van 25 september en 23 oktober zal gegeven worden door pastoor Louis. Deze lessen zullen in het kader staan van de eerste communie, maar kunnen ook prima gevolgd worden door kinderen die nog geen eerste communie gaan doen. De eerstvolgende datum waarop kinderen hun eerste communie kunnen doen is zondag 6 november (zie bladzijde 4).

De jongerencatechese wordt, net als afgelopen jaar, verzorgd door Henk Jan, Marta en pastoor Louis.

VACATURE!

Voor de andere bijeenkomsten van de kindercatechese is er dringend hulp nodig uit de parochie. **Er is een COÖRDINATOR (m/v) nodig**, die de bijeenkomsten wil leiden, daarbij eventueel geassisteerd door één van de ouders van de kinderen. De coördinator zet in samenspraak met de pastoor een jaarprogramma op. Er is voldoende materiaal te verkrijgen voor een leuk en leerzaam jaar. **Belangrijk: zonder deze coördinatie kan er geen kindercatechese gegeven worden.** Lijkt het je leuk en zie je het zitten om hier vorm aan te geven, neem dan contact op met pastoor Louis.

Clara Gertrudis van Halteren

Op 26 mei was het zo ver. Het vervoer heeft wat gepuzzel opgeleverd, maar het is gelukt om naar Harskamp te gaan. Om 11.30 uur stonden elf parochianen bij de Passiflorahoeve.

Eerst gingen we naar de filmzaal, waar we opnames te zien kregen van schitterende bloemen en vlinders. We zagen ook hoe rupsen elkaar een tik om de "oren" gaven als de concurrent te dicht bij kwam. Over het bedrijf, dat naast botanische tuin ook als zorgboerderij dienst doet, werd wat verteld.



Hierna gingen we lunchen. Prima in orde en toen het bedrijf in. Vooral de vlindertuinen zijn indrukwekkend, maar vlak de bloemen ook niet uit. De mensen, die een fototoestel bij zich hadden, bleven maar opnames maken.

De eigenaar liet ons wat rupsen zien, waar we aan voorbij gelopen waren, zo klein en dezelfde kleur als blad of tak, waar ze op zaten.

Uiteraard zijn we er lekker bij gaan zitten op het terras. Het was namelijk schitterend weer. Na nog wat inkopen door diverse dames gingen we tegen vier uur weer naar huis per auto of fiets.

Een aanrader om naar toe te gaan Passiflorahoeve, Oud Willigerweg 1, Harskamp. Kijk wel even op het internet (www.passiflorahoeve.nl) voor openingstijden en wees gewaarschuwd: er worden geen planten verkocht.



Mary-Ann

Herdenkingsstenen of "struikelstenen"

Op woensdag 16 maart mocht ik onze kerk vertegenwoordigen bij het plaatsen van herdenkingsstenen voor 16 huizen in de Amersfoortse binnenstad. In Duitsland, waar dit initiatief vandaan komt, worden het "Stolpersteine" genoemd. Oftewel struikelstenen. Naast het bankje voor onze kerk liggen er ook vijf.

Deze keer ging het om 45 stenen waarop de namen van de Joodse slachtoffers die in het betreffende huis hebben gewoond in de oorlog. Het is de vierde keer dat dit wordt gedaan door de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort. Uiteindelijk zullen er 430 stenen worden geplaatst in Amersfoort.



We begonnen deze woensdag in de synagoge in de drie ringensteeg. Er is familie van de slachtoffers, er is een groep mensen van de joodse gemeenschap in Amersfoort, er zijn vertegenwoordigers van Amersfoortse kerken en een groep sympathisanten die om verschillende redenen het van belang vinden om deze zo onrechtvaardig genomen levens te gedenken. Al met al een heel diverse groep.

Het Kaddisjgebed wordt bij iedere steen opnieuw uitgesproken door Louk de Liever, zelf sjoa overlevende. Dit is het belangrijkste Joodse gebed dat vaak wordt gebeden, vooral tot lof en eer van de Eeuwige. Het is in het Aramees en wordt hardop gesproken als steun voor de rouwenden. De Joodse nabestaanden antwoorden met "amen". Het treft mij zeer dat dit samen bidden bij een steentje van 15 bij 15 centimeter wat van die al meer dan 70 jaar oude pijn helen kan.

Dat er gezonde en levende familie staat van diegene die toen is afgevoerd, kind, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat doet goed!

Als we in de Langestraat het winkelend publiek stremmen zijn er vragen, wat doen jullie hier? Bij de uitleg over de herdenkingsstenen is de reactie vaak "O, wat goed!". En in gedachten wandelen ze verder. Zo verbreidt het herdenken zich.

Ankie

Het kaddisjgebed

*Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden
in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil.
Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw
dagen
en in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.
Zegt nu: Amen*



*Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij hij
hoog boven iedere zegening, elk lied,
lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen*

*Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven!
Over ons en over heel Israël.
Zegt nu: Amen*

*Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen,
zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël
Zegt nu: Amen*

ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 19 juni; 10.00 uur zondag na Pinksteren 7 Eucharistieviering	Jesaja 2, 10-17	Galaten 3, 23-29	Lucas 9, 18-24
Zo 26 juni; 10.00 uur zondag na Pinksteren 8 Eucharistieviering	1 Koningen 19, 19-21	Galaten 5, 1 en 13-25	Lucas 9, 51-62
Zo 3 juli; 10.00 uur HH. Petrus en Paulus, apostelen Eucharistieviering	Ezechiël 34, 11-16	2 Korintiërs 11, 16-30	Johannes 21, 15-19
Zo 10 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 10 Schriftlezing & Gebed	Deuteronomium 30, 9-14	Kolossenzen 1, 1-14	Lucas 10, 25-37
Zo 17 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 11 Eucharistieviering	Genesis 18, 1-14	Kolossenzen 1, 21-27	Lucas 10, 38-42
Zo 24 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 12 Eucharistieviering	Genesis 18, 20-33	Kolossenzen 2, 6-15	Lucas 11, 1-13
Zo 31 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 13 Eucharistieviering	Prediker 2, 1-11	Kolossenzen 3, 12-17	Lucas 12, 13-21
Zo 7 augustus; 10.00 uur Gedaanteverandering van de Heer Eucharistieviering	Exodus 34, 29-35	2 Petrus 1, 13-21	Lucas 9, 28-36
Zo 14 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 15 Schriftlezing & Gebed	Jeremia 23, 23-29	Hebreeën 11, 17-29	Lucas 12, 49-56
Zo 21 augustus; 10.00 uur Ontslapen van de H. Maagd Maria Eucharistieviering	Jesaja 61, 10-11	Openbaring 11, 19-12,6 en 12,10	Lucas 1, 46-55
Zo 28 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 17 Eucharistieviering	Jezus Sirach 3, 17-23	Hebreeën 13, 1-6	Lucas 14, 1-14
Zo 4 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 18 Eucharistieviering	Deuteronomium 30, 15-20	Filemon 1-20	Lucas 14, 25-33

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het oud-katholiek lectionarium



Denkt u nog om de actie:

Doppen sparen voor de geleidehond.

De gespaarde, schone doppen kunt u inleveren in de bak op de piano in de Joriszaal.

Op zoek naar de herkomst van het beschreven Avondmaalstel.

Bij het ordenen van onze kerkzolder vonden wij, verpakt in een doos en omwikkeld met een zogenaamde servet met de initialen "Mw. V.d. Wardt, H117", het hier afgebeelde Avondmaalstel. Het avondmaalstel is waarschijnlijk geschonken aan onze parochie of verkregen uit een erfenis.

Uit nader onderzoek, dankzij een relatie van één van onze parochianen, verkregen wij de volgende omschrijving van het Avondmaalstel:

- Het is vervaardigd c.q. afkomstig van de firma Kempen & Gerritsen. (Van Kempen en Gerritsen in een G gevangen)
- Gekeurd in Utrecht (minervahoofd met een B in de helm). De lopende leeuw geeft aan dat het van een tweede gehalte zilver is gemaakt: 835 DZ. Een zeer gebruikelijk gehalte voor gebruikszilver.
- De volgende jaarletters op de foto zijn te lezen;
- De B van 1936, de C van 1937 en de D van 1938.



Heeft u een vermoeden of kunt aan de hand van de bovengenoemde gegevens wat meer helderheid geven over de afkomst van het Avondmaalstel?

Deze oproep heb ik ook naar onze weleerwaarde heren geestelijkheid gedaan, maar tot op heden heeft dit nog niet voldoende informatie gegeven. Voor uw reacties (redactie@amersfoort.okkn.nl) en uw inspanning wil ik u bij voorbaat dankzeggen.

Anton

Open Monumentendag 2016 "Iconen en Symbolen"

Op zaterdag 10 september is het Open Monumentendag en stellen wij onze kerk weer open voor belangstellenden. Om de dag goed te laten verlopen doen wij een beroep op u.

Zonder vrijwilligers namelijk is het niet goed mogelijk gastvrijheid te bieden aan de vele belangstellenden die op zo'n dag onze kerk bezoeken.



Amersfoortse kerken

De Amersfoortse Bijbelquiz 2016

Dit tweejaarlijkse evenement zal gehouden worden op vrijdag 28 oktober. Gastkerk is de St. Joriskerk op de Hof (de winnaar van 2014). Wij waren toen nummer twee. Misschien worden wij dit jaar de nummer 1!!!!

Schrijft u alvast deze datum in uw agenda om als supporter aanwezig te zijn.

Anglicaanse parochie in Amersfoort



Sinds december vorig jaar is Amersfoort een nieuwe geloofsgemeenschap rijker: All Saints Anglican Church. De parochie is een 'dochter' van Holy Trinity Anglican Church in Utrecht en zij kerken voorlopig in de Heilige Geestkerk aan de Mozartweg. Pastoor Louis was op 16 maart aanwezig bij de installatie van de nieuwe pastoor Grant Crowe door de anglicaanse bisschop van Gibraltar in Europa, Robert Innes. Vanwege de volledige kerkelijke gemeenschap met de Anglicaanse Kerk was ook onze eigen bisschop Joris bij de plechtigheid aanwezig.

Pastoor Crowe is afkomstig uit Ierland en getrouwd met een Nederlandse. Ze hebben twee kinderen. Pastores Grant en Louis gaan onderzoeken wat onze geloofsgemeenschappen in de toekomst voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Summer School

Oecumenische Summer School in oud-katholieke theologie

Wil je meer te weten willen komen over oud-katholieke theologie? Deze cursus geeft je daartoe een week lang gelegenheid, van 3-8 juli 2016. In de mooie stad Utrecht geven docenten van het Oud-Katholiek Seminarie een oecumenische en internationale groep studenten een inleiding in oud-katholieke theologie, spiritualiteit en praktijk, geschiedenis, liturgie, en kerkelijk recht. Onder de docenten is ook Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht. Verschillende excursies zorgen voor een levendige en afwisselende week. De cursus is uitstekend geschikt voor oecumenisch geïnteresseerde theologen, studenten, of geïnteresseerde leken – en bovendien voor iedereen die zijn of haar kennis over het Oudkatholicisme wil verdiepen. Sinds 2011 bezochten tientallen studenten de cursus met veel enthousiasme.

Voor meer informatie en aanmelding, zie:

<http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/culture/old-catholic-theology-in-its-ecumenical-context>

of de cursusleider, prof. dr. Peter-Ben Smit p.b.a.smit@uu.nl

Zomerkampen

Zeilkamp

Het Zeilkamp is er dit jaar weer voor iedereen van 18 jaar en ouder. Vroeg in het seizoen is het met een voorjaars windje goed toeven in Terkaple. Van 6 t/m 10 juli staan de tenten weer op camping Maran in Terkaple.



We zullen naar het oergevoel gaan zoeken in fijne zeilbootjes. Gelukkig wel met een oerdegelijke motor. Onder begeleiding van ervaren instructeurs varen wij elke morgen de Friese meren op. 's Ochtends ontbijten wij gezamenlijk in de ochtend zon. 's Middags lunchen wij samen op de plaats waar de wind ons brengt. 's Avonds eten wij in de keukentent en na een drankje bij het kampvuur slapen wij in grote twaalfpersoons-tenten.

Meld je aan bij Roel of via de website! De kosten voor deze vijf dagen zijn normaal gesproken € 120,-, maar door een subsidie van de Stichting Adelbertus Ahuys bedraagt de deelnemersbijdrage dit jaar €95,-.

Het **Landkamp** is voor alle kinderen tussen 8 en 14 jaar en is van 30 juli t/m 6 augustus in Nunspeet.

De kosten voor landkamp zijn €75,- per deelnemer. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de O.R.K.A. een subsidie van €50,- per deelnemer geeft. Je kan je opgeven bij Klara met het aanmeldformulier of via www.okjeugdkampen.nl

Het **Zomer Activiteiten Kamp** (ZAK) is voor de leeftijd van 15 t/m 19 jaar en vindt dit jaar voor na het landkamp plaats, van 23 t/m 30 juli.

Normaal kost de hele week 220 euro, maar door een subsidie van de ORKA kost het je slechts 120 euro. Meld je dus snel aan bij Benjamin of via de website.

Zie ook het Vastennummer van de Joris op 't Zand (blz. 26 & 27).

Werkweek Oud-Katholieke spiritualiteit

Thema 2016: Geraakt door de liefde - Oud-Katholieke liturgische spiritualiteit
Ook dit jaar is er weer gelegenheid om in internationaal verband met elkaar van gedachten te wisselen over de oud-katholieke spiritualiteit.

Aartsbisschop Dr. Joris Vercammen (Utrecht), bisschop em. Dr. John Okoro (Dornbirn), PD Dr. Michael Bangert (Basel) en Dr. Ulf Karwelies (Bielefeld) zullen met korte referaten over Kyrie, Sanctus, Epiklese, Eucharistie en Zegen het onderwerp inleiden.

Na de inleidingen is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen, maar er zal geen discussie volgen. Priester Peter Klein (Blumberg) zal namelijk door middel van meditatie de gedachten verdiepen.



Tijd: vrijdag 22 juli 12.15 uur tot maandag 25 juli 13.00 uur
Locatie: Benedictijner abdij van Sint-Willibrord in Doetinchem
Aanmeldingen tot 15 juni 2016: buro@okkn.nl
Voor meer informatie zie www.okkn.nl

Cursus Theologie voor belangstellenden

In het voorjaar van 2016 is er een cursus gestart voor parochianen die wel eens wat meer willen weten van theologie en van waar onze kerk voor staat. Meteen stroomden de aanmeldingen binnen. De groep werd te groot om nog met elkaar in gesprek te gaan. We moesten verschillende mensen teleurstellen. Vandaar het besluit om dezelfde cursus in het najaar te herhalen met dezelfde docenten en dezelfde onderwerpen. Er staat een aantal mensen op de lijst, maar er kunnen nog een paar mensen aanschuiven. Data, docenten en onderwerpen ziet u in het onderstaand overzicht. Als plaats van samenkomst denken we ook deze ronde aan Utrecht, het ORKA lokaal vanwege de centrale ligging.

- 5 september: pastoor Joke Kolkman, over het Oude Testament
- 19 september: dr. Peter- Ben Smit, over het Nieuwe Testament
- 3 oktober: pastoor Harald Münch, over de Geloofsbelijdenis
- 17 oktober: dr. Mattijs Ploeger, over de sacramenten
- 31 oktober: drs. Wietse van der Velde, Kerkgeschiedenis
- 14 november: dr. Joris Vercammen, Oud Katholieke Spiritualiteit

Opgeven voor de avonden kunt u zich bij:

Loes Berkhout

Tel. 06 51947896 (na 18.00 uur)

Email: berkhout.loes@gmail.com

Concert

Vrijdag 23 september

Stabat Mater van A. Scarlatti en Stabat Mater van G.B. Pergolesi

Marjon Strijk – Sopraan

Sytse Buwalda - Counter tenor

Met medewerking van het Apollo Ensemble

Aanvang: 20.00 uur

Oud Katholieke Kerk, 't Zand 13, Amersfoort

Toegangsprijs € 15,-



Agenda				
juni				
za	11	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	12	10.00	Kerkgebouw	Zomerfeest jongeren Bisdom Utrecht
			Joriszaal	Boodschappenactie
				Joris op 't Zand komt uit
do	16	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	17	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
za	18	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	19		Joriszaal	Boodschappenactie
wo	22	15.00	Joriszaal	Kerkbestuurvergadering
do	23	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	25	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
do	30	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
juli				
za	2	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	3	10.00	Kerkgebouw	Viering 60 jaar priesterwijding Teus Glazemaker
			Utrecht	Oecumenische Summer School (t/m 8 juli)
wo	6	juli	Friesland	Zeilkamp t/m 10 juli
do	7	juli	Kerkgebouw	Avondgebed
za	9	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	16	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
vr	22	12.15	Doetinchem	Werkweek oud-katholieke spiritualiteit
za	23	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
			Nunspeet	Zomer Activiteiten Kamp (t/m 30 juli)
za	30	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
			Nunspeet	Landkamp (t/m 6 augustus)
augustus				
za	6	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	13	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	20	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	21			KOPIJSLUITING Joris op 't Zand
wo	24	10.30	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
za	27	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
september				
do	1	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed 1e na de zomer
za	3	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	4			Joris op 't Zand komt uit
ma	5		Elders	Cursus Theologie voor belangstellenden
za	10	11.00	Kerkgebouw	Open Monumentendag

Vooraankondigingen			
vr	23 september	Kerkgebouw	Concert Stabat Mater
zo	25 september	Joriszaal	Kindercatechese voorbereiding Eerste communie
zo	23 oktober	Joriszaal	Kindercatechese voorbereiding Eerste communie
vr	28 oktober	Joriskerk	Amersfoortse Bijbelquiz
zo	6 november	Kerkgebouw	Eerste communie
zo	27 november	Kerkgebouw	Vormsel

De redactie wenst iedereen



Redactie Joris op 't Zand:

L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van 't Erve,
mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom.

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 21 augustus

Administratie:

Van Lyndenlaan 20
3871 HC Hoevelaken

✉ joz@telfortglasvezel.nl

Oud-katholieke parochie van Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 201603